



Ik ben Ilse Hoeflaak, kom uit Santpoort en woon al 10 jaar in Haarlem en ken veel leuke plekjes daar. Zelf hou ik van reizen, cultuur, zon, zee, strand, lezen, sporten, muziek en dansen. Van zonnen op het strand, leren surfen, borrelen op het terras of een concert zien bij Woodstock of in het magische openluchttheater Caprera midden in het bos!

Hieronder mijn hoogtepunten van Haarlem en omstreken:

Activiteiten

- Mooi weer: wijnproeverij met Chateau78 door de grachten van Haarlem, zonnen bij strandtent Woodstock, concert in openluchttheater Caprera of een biertje bij het kampvuur bij stadsstrand de Oerkap.
- Slecht weer: Bikram yoga, naar cultfilm in de Toneelschuur en winkelen in Haarlem en Amsterdam.

Winkel-Tip! Snuffel eens rond bij de Kleine Houtstraat en de Schachelstraat in Haarlem. Onder andere aparte boetiekjes, conceptstores, antiek-, woon- en kledingwinkels (surf en vintage) als Number Nine, Revert & ID. Voor 2ehands meubeltjes Stijlloods, Rataplan Haarlem en Vintagestore Hoofddorp.

Koffie en Lunch

Wolkers, Dodici (beste koffie), Blender, de Overkant, Staal (streekproducten en lezen), Spaarne 66 en op het terras bij restaurant Zuiddam aan het mooie Spaarne.

Restaurants

Ora (biologisch, Italiaans eten met binnentuin), Dodici (kleine gerechtjes en goede wijn), Klein Centraal (wat luxer in de buurt van camping, ook terras), Het Goede Uur (kaasfondue in authentieke setting), Truffels (luxer), Bruxelles (gezellig eetcafé), Erawan (Thais) en Indiacorner (Indiaas). Vooral in de Lange Veerstraat die doorgaat in de Kleine Houtstraat zijn heel veel leuke restaurantjes te vinden. Verder zit er in Overveen STACH met de lekkerste hamburgers en biologische maaltijden om mee te nemen.

Borrelen

- Buiten: Brasserie van Beinum, stadstrand de Oerkap, het Veerkwartier (aan het meer), restaurant Zuiddam.
- Binnen: Dodici, Vigh (wijnbar), Jopenkerk (bierproeverij), Café de Vijfhoek.

Uitgaan

Patronaat, Paradiso (A'dam) voor concerten en Lichtfabriek en Woodstock om te dansen.

Leukste strandtenten

- Bloemendaal: Rapa Nui voor koffie en surfen (ligt officieel in Zandvoort), Woodstock voor gezelligheid, muziek en dansen.
- Zandvoort: Skyline (Australian way), Ubuntu, Bruxelles aan Zee (met aparte wijnbar) en Ajuma (Aziatisch eten).



Ik ben Amanda Muntenaar, kom uit Hoorn en sinds 2 jaar mijn hartje verknocht aan Haarlem. Zelf ben ik gek reizen, films, muziek, uitgaan en de Spaanse taal!

Haarlem is natuurlijk hartstikke leuk, maar graag leer ik jullie kennis maken met mijn geboorteplaats Hoorn. Een culturele en gezellige stad, nog geen uur rijden vanaf Bloemendaal aan Zee.

Activiteiten

Mooi weer: Maak een tochtje met het authentieke stoomtreintje, (waar er nog maar weinig van zijn). Deze stoomtrein rijdt tot het dorp Medemblik en maakt een mooie route door het platte land en dorpen rondom Hoorn. Trein vertrekt vanaf station Hoorn. Tip: Je kunt ook een volledige toer maken, met de stoomtrein naar Medemblik en terug met de boot langs het IJsselmeer.

Slecht weer: Filmhuis Ooster-eiland waar je Cult films kunt zien, maar ook de populaire films voor op het grote doek! Leuk weetje: Ooster-eiland was vroeger een gevangenis die nu volledig is omgetoverd tot bioscoop, restaurant en musea. Zo zie je de oude binnenplaats, waar vroeger de gevangenen even naar buiten mochten. Luguber of niet een stukje historie blijft het wel, met genoeg vermaak.

Cultuur

Hoorn staat bekend als VOC stad. Aan de haven vind je dan ook het beroemde beeld van de Scheepsjongens van Bontekoe. Het Westfries VOC museum bevindt zich in het centrum van Hoorn waar je heel veel kunt leren over de VOC geschiedenis en de oude leefstijl in de 17^e eeuw.

Lunch

De Tuinen: Hier kun je zowel binnen gezellig zitten als in de binnentuin met een mooie serre. Tip! Ook leuk voor een High Tea.

Brasserie het Park: Dit hoort bij het Theater van Hoorn 'de Parkshouwborg' die prachtig aan het IJsselmeer is gelegen. In de Brasserie kun je dus lunchen in stijl!

Restaurants

Spijkers: een bijzondere menukaart met Franse en Indische gerechten. Sinds kort mooi gelegen aan de haven van Hoorn.

Sweet Dreams: Gezellig Mexicaans restaurant met verwarmt terras aan de rand van de Rode steen (het centrale plein van Hoorn).

Uitgaan/Borrelen

Hoorn is natuurlijk niet te vergelijken met Haarlem, maar toch zijn er zat leuke plekjes waar je aan het eind van de middag lekker kunt borrelen.

De Waag (mooi terras), Sante (loungebar), Beiaard (veel speciaal bieren), Rasco, Fame en de Wereld (uitgaan).

Uiteraard is er nog veel meer te doen in Hoorn.. zoals windsurfen aan het IJsselmeer, boottochtjes vanaf de haven, winkelen op het Grote Noord en de vele leuke restaurantjes en barretjes in het centrum. Heb je hier vragen over schroom niet om even langs de receptie te lopen!

Veel plezier! xxx Amanda

Hoi! Ik ben Erik Wijtsema en ben geboren en getogen in IJmuiden. Dit jaar ben ik alweer 23 jaar werkzaam op camping 'de Lakens'. Ik vind mijn werk heerlijk veelzijdig, ik heb leuke collega's en gelukkig ontvangen we alleen maar leuke en gezellige gasten! Ik maak graag een rondje IJmuiden en lust altijd wel een stukje vis. Ik drink graag een lekker drankje!



IJmuiden is een fijne vissersplaats en ligt op ongeveer 15 kilometer fietsen vanaf de camping, een heerlijke fietsroute door de duinen. IJmuiden heeft buiten zijn vissersplekjes veel meer te bieden. We hebben een heerlijk strand, een mooi bos en vele duinen. We grenzen aan het Nationaal park Zuid-Kennemerland en zijn onderdeel van het recreatieschap van Spaarnwoude. Je kunt in IJmuiden de grootste zeesluis naar Amsterdam bewonderen.

Vraag maar eens aan een echte IJmuidenaar over het kantje pikken. Dit is een rondje langs de kleine sluis, de vissershaven, de havenkade, de vuurtoren en nog veel meer moois. Dit rondje rij ik graag eventjes in mijn vrije tijd.



Restaurants

Er zijn twee restaurants die je zeker moet proberen als je in IJmuiden bent. Het restaurant Kop van de haven, de naam zegt het al het zit op de kop van de haven. Elke avond om 17.30u vertrekt hier de boot naar Engeland, persoonlijk vind ik dit erg leuk om te zien. Je kunt er heerlijke vis eten voor weinig geld!

Wil je een mooi uitzicht over de Noordzee onder het eten? Ga dan een hapje eten bij restaurant IJmond. Je kunt hier heerlijk lunchen, dineren maar ook alleen even een kopje koffie drinken. Er is een ruime keuze en alles wordt met zorg bereid.

Als je dan toch een hapje gaat eten kan ik de gebakken schol, de tong en de haring aanraden. Dit zijn heerlijke vissen!

Musea

Het IJmuider Zee- en Havenmuseum heeft verschillende exposities over onderwerpen als de vuurtoren, de zware jongens en Jut&Julie. Ben je benieuwd wat dit allemaal inhoud neem dan even een kijkje in het museum! Het museum is iedere woensdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00u tot 17.00u

Tips

Als het lekker weer is in Nederland liggen de stranden van Zandvoort en Bloemendaal al gauw helemaal bom vol. Wil je liever rustig genieten op het strand van het lekkere weer? We hebben in IJmuiden een heerlijk strand waar het meestal een stuk rustiger is zodat je een stuk meer ruimte hebt! De IJmuidense Rondvaart laat u graag vanaf het water kennismaken met de activiteiten in het havengebied en het Noordzeekanaal. Er gaat dagelijks twee maal per dag een rondvaart weg. Erg leuk om te doen als je in IJmuiden bent!

Wil je nog wat meer weten over IJmuiden of leuke kroegjes waar je gezellig wat kunt drinken? Dan kun je me altijd even aanschieten ik rij veel rond in het terrein en maak graag een praatje!

Mijn naam is Els Scholten en ik ben met heel veel plezier werkzaam bij Camping 'de Lakens' als Senior Receptioniste. Ik ben 31 jaar oud en geboren en getogen in Amsterdam. Mijn uittips gaan dan ook over een paar van mijn favorieten plekjes in Amsterdam en omgeving.



Restaurant Saturnino

Een van mijn favorieten plekken om heerlijk authentiek Italiaans te gaan eten is dit kleine restaurantje in de reguliersdwarsstraat. Hier werkt Italiaans personeel dat zeer vakkundig en bovenal erg gezellig is. Ruime keus uit gerechten en altijd dag specials die u niet mag missen.

Een fijne ambiance en goed eten, nu alleen nog zorgen dat u zelf in goed gezelschap verkeerd en dan is uw avondje uit zeker een succes.

Restaurant Little Thai Prince

Aan de zeedijk, vlakbij Amsterdam Centraal station, kunt u heerlijk eten bij dit kleine authentieke Thaise restaurant. Geweldige gerechten voor een goede prijs. Let op u kunt hier wel het beste reserveren, het is vaak ongekend druk!

Cocktailbar NJOY

In de korte leidsedwarsstraat, vlakbij het Leidseplein, zit Cocktailbar NJOY. Hier kunt u boven in een kleine setting of beneden in de 'boots' van een lookalike trein heerlijk genieten van geweldige cocktails. De cocktails zijn van uitstekende kwaliteit, het personeel is vriendelijk en er hangt een gezellige relaxte sfeer.

Het Amsterdamse bos (met kinderen)

Vindt u het leuk om met uw kinderen eens iets anders te doen dan het bezoeken van strand of andere toeristische attracties, wijk dan eens uit naar het Amsterdamse Bos. Hier kunt u een bezoek brengen aan Geitenboerderij Ridammerhoeve, een geitenboerderij met biologische producten, waar uw kinderen lekker kunnen spelen op de diverse speeltoestellen en u de geiten en kippen kunt voeren. Kleine geitjes kunt u zelfs flesjes melk geven, hartstikke leuk! Ook is er een grote kanovijver, hier kunt u naast kanoën ook waterfietsen. Sluit uw dag af met een bezoek aan de pannenkoekenboerderij Meerzicht. Het is hier zowel binnen als buiten op het terras heerlijk vertoeven en kunnen uw kinderen zich uitleven op de speeltoestellen.



Dit is natuurlijk maar een heel klein tipje van de sluier, want in Amsterdam en omgeving kunt u natuurlijk 1001 dingen doen. Wilt u meer tips over Amsterdam en omgeving dan vertel ik u graag alles wat ik weet ☺

Mijn naam is Monique Kolkman en ben geboren en getogen in Santpoort-Noord. Dit dorp bevindt zich op ongeveer 15 minuten rijden vanaf de camping. Maar ook met de fiets is dit goed te doen: een prachtige tocht door de duinen. Graag vertel ik u de dingen die u niet mag missen in dit mooie dorp.



Een mooie fietstocht door de Kennemerduinen brengt u met een half uur bij uitgang Duin en Kruidberg. Voor een kop koffie (met of zonder een stukje gebak), of een heerlijke lunch kunt u terecht bij Landgoed Duin & Kruidberg. Wellicht bij u bekend: de Vrienden van Jacob (een sterren restaurant). Maar ook heeft het landgoed brasserie DenK met een schitterende buitentuin. U mag deze plek echt niet missen!

Uiteraard biedt Santpoort veel meer:

- **Een gezellige dorpskern** met diverse kroegen. Café de Wildeman (Vraag naar Linda onze oud collega vindt het leuk als je van de Lakens komt) en Café Bartje. Tip: Dorpsfeest Santpoort in de eerste week van augustus.

Korenmolen de Zandhaas. Van donderdag t/m zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur kunt u een bezoek brengen aan de Molen. De winkel in de molen biedt een uitgebreid assortiment op het gebied van graan, meel en bakkerswaren. Van volkorenmeel tot Zeeuwse bloem, van speltmeel tot geplette rogge. Maar natuurlijk ook rijstmeel, havermout, rozijnen, gist, koekkruiden, greinsuiker, amandelspijs, bakblikken en nog veel meer. Veel van onze producten – meel, groenten en fruit zijn van biologische of ecologische oorsprong. De molen is te vinden aan de Wüstelaan 83.



Only Pasta. Een kook- en eetwinkel op Italiaanse leest geschoeid! Dit is pure verwennerij en zeker een bezoekje waard. Allerlei heerlijke hapjes en drankjes. Koop het daar, en geniet daar op een ander moment van wanneer u ontspant bij de caravan, de logeeraccommodatie of uw tent.

En wilt u de avond in Santpoort afsluiten onder het genot van een hapje en drankje? Uiteraard kent dit dorp diverse heerlijke restaurants:

- Restaurant de Meerij en Eeterij de Bokkesteeg. Deze restaurant zitten in hetzelfde pand, in de Hoofdstraat, en kennen beide een heerlijke menukaart.
- Eetlokaal het Palet. Een klein mediterraneans uitzierend restaurant waarin de persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staat. Het Palet vind u ook in de Hoofdstraat.

Bij mooi weer is Brasserie DenK ook een aanrader. Heerlijk de dag afsluiten in hun schitterende buitentuin!

Kortom: genoeg te doen in dit mooie dorp. Dit zijn mijn tips voor een 'dagje Santpoort'. Heel veel plezier alvast toegewenst!