

Geheimen van Haarlem

Wanneer u een bezoek brengt aan een onbekende stad dan bent u altijd op zoek naar de plekjes waar de lokale bevolking komt. Om het u gemakkelijk te maken, geven wij de geheimen van Haarlem prijs. Ontdek hier de meest bijzondere locaties, culinaire verrassingen en de mooiste verhalen van de stad.

Laurens Janszoon Coster (Grote Markt onder de Sint Bavokerk): het beeld van Laurens Jansz. Coster wordt in de volksmond 'Lautje' genoemd. Hij is volgens veel Nederlanders en alle Haarlemmers de uitvinder van de boekdrukkunst.

Drogisterij A.J. Van der Pigge (Gierstraat 3): dit bijzondere familiebedrijf is al sinds 1849 een drogist. Het bekendste product dat ze verkopen is Haarlemmer Olie: een bijzonder recept dat zou helpen tegen alle kwalen.

Hofje van Bakenes (Bakenessergracht): het oudste hofje van Haarlem is gebouwd in 1395 en ligt tussen de Toneelschuur en Philharmonie in Haarlem.

De Jopenkerk (Gedempte Voldersgracht 2): in deze voormalige kerk is nu een bierbrouwerij gevestigd die het eigen Jopenbier brouwt. Tevens zit er een grand café en restaurant in het kerkgebouw, waar u het interieur van zowel de kerk als de bierbrouwerij kunt bewonderen.

Wijngaardtuin (Morinnesteeg): een groene oase, waar u kunt genieten van het klokkenspel van de Sint Bavokerk.

Graven van Frans Hals en Pieter Teyler (Sint Bavokerk): zoek in de Sint Bavokerk naar de graven van de bekende schilder Frans Hals en de lakenhandelaar Pieter Teyler van der Hulst, met wiens nalatenschap het Teylers Museum is opgericht.

Damiaatjes (Sint Bavokerk): luister iedere avond tussen 21:00 en 21:30 uur naar de klingelende klokken, die liefkozend Damiaatjes worden genoemd.

Dakterras van de V&D (Grote Houtstraat 70): warenhuis V&D heeft een dakterras waar u met een kop koffie of lunch kunt genieten van een prachtig uitzicht over de stad.

IJssalon Garonne (Grote Houtstraat 179): sinds 1949 wordt het lekkerste ijs van Haarlem en omstreken verkocht in IJssalon Garonne.

Friethoes (Kruisweg 43): alles is biologisch in deze snackbar met de lekkerste frieten en sauzen van het land.

